

Afwijzing **OVERWINNEN** DEEL IV

➤ **Herstel en genezing**



1. Stop het niet weg - De waarheid onder ogen zien (Matt 13:15)
2. Een eerlijke beoordeling... (*Als er een vrucht is, dan moet er ook een wortel zijn)
3. Vergeef jezelf, anderen en God (Lucas 23:34)
4. Neem een bewuste beslissing... (*Je beschermingsmuren moeten neergehaald worden) (Rom. 12:2)
5. Accepteer jezelf... (Efeziërs 2,10)
6. Overwinning over FOUTE reacties op afwijzing(Eze.36:26)
7. Gebed voor bevrijding van een geest van afwijzing (2 Kor. 5:17)
8. **GENEZING** van het HART door de onvoorwaardelijke LIEFDE van JEZUS (Rom. 5:8)
9. **GEBED VOOR BEVRIJDING** van Afwijzing (Matteüs. 10:1)



Psalm 147:3 Hij geneest de gebrokenen van hart, en verzorgt hun diepe wonden.

1. **Stop het niet weg** -De waarheid onder ogen zien (Matt 13:15)

- * → **Een manier hoe mensen pijn weg-doen is vergeten wat er gebeurd is,**
- * → **of te doen alsof het pijn niet echt aanwezig is:**
- Als er ...geen genezing of ...slechts enkele genezing is, is de pijn nog aanwezig.
- De pijn uit het verleden die is blijven zitten *houdt je gebonden aan het verleden* .
- **!!In plaats van weg to rennen, STOP, draai je om en kijk het recht aan!!**

2. **Kijk het recht in het gezicht *Een eerlijke beoordeling *** (*Als er een vrucht is, dan moet er ook een wortel zijn)

- *Noem het beestje **bij de naam – afwijzing**.
- *Dit kan pijnlijk zijn, omdat ontkenning aanvoelt als bescherming voor de werkelijkheid.
- *Neem de **verantwoordelijkheid** voor je gedrag.
- *Beoordeel de vruchten en ontdek de wortel.

3. **VERGEEF** **Jesus is ons voorbeeld**

- Jesus heeft ook onder afwijzing geleden.
- Hij heeft Zich met onze afwijzing en schaamte geïdentificeerd.
- Hij vergaf diegenen die Hem bedoeld of onbedoeld hadden gekwetst.(Lucas 23:34)
...*“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”*. (Lucas 23:34)

3. **VERGEEF !! Jesus is ons voorbeeld !!**

- Zelfs midden in deze afwijzing riep Hij het uit tot GOD.
- Hij liet niet toe dat bitterheid of haat Zijn relatie met Vader God zou kapotmaken.
- **Matteüs 27:46** *Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?*

De Bijbel spreekt over Jezus' afwijzing in : Matteüs 21:42, Lucas 9:22, Lucas 17:25.

3a). VERGEEF Jezelf

- Vanwege onze zonden tegenover onszelf.
- Bedenk dat het kwaad dat ons wordt aangedaan meestal niet ons grootste probleem is. Dat is *onze reactie* op dat kwaad.
- Dit betreft zowel verkeerde houdingen als verkeerd gedrag.
- **Jesaja 43:18** *Blijf niet stilstaan bij het oude, klamp je niet vast aan het verleden.*

3b). VERGEEF anderen en God

- Als jij bent afgewezen, zal er ongetwijfeld iemand zijn die jou gekwetst heeft, die je zult moeten vergeven. Dit kan jij ook zelf zijn of God. (ook bij *ingebeelde afwijzing*)
- Het niet kunnen vergeven is een van de meest voorkomende belemmeringen om Gods zegen te kunnen ontvangen.
- Niet degene die gehaat wordt is degene die het meest lijdt. Dat is degene die haat..

3c). Vergeving & Onvergevingsgezindheid:

De gekwetste persoon is **emotioneel en geestelijk GEBONDEN** aan degene die hem gekwetst heeft. Een dergelijke wrok onderhoudt de pijn die de gekwetste persoon voelt.

Deze gebondenheid **kan nooit verbroken worden** (hoe groot de afstand tussen hen ook is), behalve door vergeving. Degene die gekwetst heeft hoort om vergeving te vragen, maar dat doet hij misschien nooit, dus DAAROM moet de gekwetste persoon het initiatief tot vergeving nemen.

Ketenen van Onvergevingsgezindheid.



- Heer ik kies ervoor om..... te vergeven voor de pijn die mij is aangedaan.
- Ik breng deze over-treding bij het kruis en verklaar dat het voorbij is.
- Ik accepteer dat U bloed vergoten heeft, Heer Jezus, als een volledige afbetaling van de schuld.
- Zij zijn mij niets schuldig. AMEN

Vergeving is niet iets wat we doen voor andere mensen, we doen het voor onszelf om gezond te worden.

4. Neem een bewuste beslissing om van de **slechte vruchten** af te komen die door afwijzing zijn geproduceerd.

- Sommige bittere wortels zullen **verbroken** moeten worden,
→Bijvoorbeeld ..."Ik zal mij nooit meer zo laten behandelen door haar."
→Bijvoorbeeld ..."Ik zal nooit meer zo open zijn of iemand mijn geheimen of privé zaken toevertrouwen.
" Ik vertrouw helemaal niemand meer."

5. Accepteer jezelf

Efeziërs 2:10 -"Wij zijn Gods *maaksel*." *Wij zijn Gods meesterwerken*.

! Stop ermee jezelf te bekritisieren en te kleineren.

*wij hebben niet het recht om te bekritisierenwat GOD heeft gemaakt.

6. Overwinning Over Foute Reacties Op Afwijzing

De Sleutel tot het overnemen van afwijzing ligt in het oplossen van het identiteitsprobleem.



Telkens wanneer we onze identiteit baseren op wat we van onszelf denken, of op wat anderen van ons Denken...

- 1) ... we maken **onzelf kwetsbaar** voor de schade van afwijzing
- 2) ...dan vertrouwen we feitelijk onze identiteit toe aan die persoon.



Besef dat jouw identiteit in Jezus ligt (je bent geliefd en geaccepteerd, je bent Zijn geliefde kind enz.) en je hebt de goedkeuring van anderen niet nodig om je goed te voelen over jezelf.

7. Gebed voor bevrijding van een geest van afwijzing



1. **Ik geef alle afwijzing uit mijn verleden aan de Heer.** De Bijbel zegt dat Hij mijn afwijzing op het kruis bracht. *“Hij werd veracht, door mensen gemeden, Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht” Jesaja 53:3*
2. **Ik sta op tegen de geest van afwijzing,** die tegen me was sinds ik een kind was en me vertelde dat ik nergens bij hoorde of nergens in pas. De Bijbel zegt dat ik behoor bij het Lichaam van Christus en bij de familie van JEZUS CHRISTUS. Ik ben geen verworpene. **Efeziërs 2:19** *“U bent dus niet langer vreemdelingen, die geen rechten hebben, maar medeburgervan het volk van God, leden van zijn familie”.*
Ik verloochen dat ik het eens was met de leugen van afwijzing. Geest van afwijzing, ik verbreek nu jouw banden over mijn leven en je moet nu vertrekken in de naam van JEZUS CHRISTUS.
3. **Ik sta op tegen de geest van minderwaardigheid en zelfmedelijden** van jou die me zegt dat ik niet goed genoeg ben. De Bijbel zegt me dat ik gekroond ben met eer en glorie en dat ik meer dan een overwinnaar ben door Christus die van me houdt. **Romeinen 8:37** *“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad”.*
Ik ben niet minderwaardig. Geest van minderwaardigheid, ik verbreek jouw banden over mijn leven en je zult nu vertrekken in de naam van JEZUS CHRISTUS. Ik verloochen dat ik het eens ben met de geest van zelfmedelijden en belijd dit aan de Heer.
4. **Ik nodig de Heer uit om elke verwonde plek in mijn hart te genezen** en niets voor Hem achter te houden. De Bijbel zegt in **Jeremia 30:17** *“Weet dat ik je zal genezen, Ik zal je wonden helen – spreekt de Heer – ook al noemt men je verworpene”*
5. **Ik kies ervoor om mezelf te accepteren zoals God mij geaccepteerd heeft.** De Bijbel vertelt me in **Efeziërs 2:10** *Wij zijn Gods maaksel. Wij zijn Gods meesterwerken*
6. **Ik ben vrij van de geest van afwijzing en van de pijn van afwijzing.** Ik ben genezen van alle gevolgen ervan op mijn leven en ik ben vrijgezet om een nieuw leven in Christus te leven. Ik kies voor leven in overvloed. De Bijbel zegt in **2 Korintiërs 5:17** *“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” AMEN!*

8. Genezing van HET HART door de onvoorwaardelijke LIEFDE van JESUS



Een van onze BELANGRIJKSTE door God-gegeven BEHOEFTE
...is volledig gekend te worden
envolledig onvoorwaardelijk GELIEFD te zijn.
» Dit kan **alleen God** doen, niemand anders is hiertoe bekwaam.

Romeinen 5:8 Maar God bewees ons **zijn liefde** doordat Christus voor ons gestorven is toen wij **nog zondaars** waren.”

9. GEBED voor BEVRIJDING van AFWIJZING

GEBED

Heer Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en de enige weg naar God de Vader. U stierf aan het kruis voor mijn zonden en U bent opgestaan uit de dood.

Ik heb berouw over al mijn zonden en ik vergeef iedereen, zoals ik ook door God vergeven wil worden.

Ik vergeef iedereen die me heeft afgewezen of gekwetst, of die me geen liefde heeft betoond, Heer, en ik vertrouw er ook op dat U mij en hen vergeeft.

Ik geloof dat U mij goedkeurt, Heer. Nu op dit moment, door wat U voor mij aan het kruis hebt gedaan, erken ik dat ik ben goedgekeurd. Ik ben enorm bevoorrecht. Ik ben degene om wie U Zich bijzonder bekommert. U houdt echt van mij.

U wilt mij. Uw Vader is mijn Vader. De hemel is mijn eeuwige thuis. Ik maak deel uit van Gods familie, de beste familie in het hele universum. Dank U! Dank U, Heer!

Nog een ding, Heer, ik accepteer mijzelf zoals U mij hebt gemaakt. Ik ben Uw creatie en ik dank U voor wat U hebt gemaakt. Uw liefde en zorg zijn voor mij. *U wilt mij.* Ik geloof dat U een goed werk in mij begonnen bent en dat U ook zult doorgaan met het voltooiën ervan totdat mijn leven ten einde is. (Fil. 1:6, 1 Tes. 5:24).

Heer, zodat Uw vergeving volledig werkzaam zal zijn in mij, vergeef ik mijzelf nu voor alle dingen die ik in gebed bij U heb gebracht, en bevrijd ik mijzelf van eerdere schuldgevoelens en van het alsmaar terugkeren naar het verleden, terwijl ik allang om Uw vergeving heb gevraagd.

Ik verbreek elke gebondenheid waarin ik mijzelf veroordeel en waarbij ik mijzelf afkeur en onacceptabel verklaar voor U en anderen. Bevrijd mij van deze zelfvernietigende gedachten en houdingen, in de geliefde naam van Jezus.

Nu Heer, verklaar ik mij bevrijd van elke duistere, kwade geest, die misbruik heeft gemaakt van de verwondingen in mijn leven. Heer, ik bind de geesten van afwijzing, zelfafwijzing, ingebeelde afwijzing en angst voor afwijzing, in de gezegende naam van Jezus Christus. Ik verbreek de macht van de vijand over mij en ik beveel hem te vertrekken, in Jezus' naam. Ik doe afstand van elk terrein dat ik hem eerder heb gegeven, en ik geef het vol vreugde terug aan God.

Ik spreek mijn bevrijding uit van welke duistere en kwade geesten dan ook, die misbruik hebben gemaakt van de vroegere gebrokenheid in mijn leven. Ik maak mijn geest vrij om zich te verheugen in de Heer.

Dit bid ik in Jezus' naam. **AMEN.**